



> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Aan de dames en heren,
leden van de gemeenteraad

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP
Eerherstel Molukse KNIL militairen

DATUM
19 maart 2024
Verz. 21 maart 2024

BIJLAGEN
--

BEHANDELD DOOR
P (Petro) Hermans

TELEFOONNUMMER
043 3504038

ONZE REFERENTIE
2024.00906

E-MAILADRES
Petro.Hermans@maastricht.nl

FAXNUMMER

UW REFERENTIE
--

Geachte raadsleden,

In maart 2021 was het 70 jaar geleden dat KNIL-militairen en hun gezinnen in Nederland aankwamen. Veel gemeenten hebben dit momentum gebruikt om eerherstel en erkenning te geven voor het leed dat deze Molukse gemeenschap is aangedaan. Dit gebeurde overal op een soortgelijke wijze, namelijk door het geven van een bijzondere status aan de graven van de inmiddels overleden KNIL-militairen.

Ook in Maastricht heeft een delegatie van de Molukse gemeenschap een verzoek aan de gemeente gedaan om de huurrechten van de 52 graven over te nemen als erkenning van het aangedane leed en voor het oprichten van een herdenkingsmonument.

U bent reeds eerder door mijn voorganger geïnformeerd over de ontwikkelingen ten aanzien van dit verzoek. Hierbij kan ik u berichten dat het college heeft besloten om aan deze bijzondere wens van de Molukse gemeenschap tegemoet te komen en de kosten voor de huurrechten van de graven tot 2070 over te nemen. Een eerste ontwerp van het kunstwerk is gepresenteerd aan de adviescommissie Kunst in de Openbare Ruimte en voorzien van adviezen van de commissie. De uitwerking hiervan loopt nog.

Achtergrond

Vanaf 1951 kwamen in totaal 12.900 voornamelijk Molukse KNIL-militairen met hun gezinnen in Nederland aan, getraumatiseerd door de Tweede Wereldoorlog en de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Bovenop deze trauma's wachtte bij aankomst een collectief ontslag voor deze aan Nederland trouwe soldaten en daarmee het verlies van de KNIL-status. Vanuit de havens van Rotterdam en Amsterdam werden zij met hun gezinnen naar het demobilisatiecentrum in Amersfoort gebracht. Daarna werden zij door het hele land veelal in barakkenkampen (voormalige concentratiekampen) ondergebracht. Vanuit de kampen verhuisden de Molukkers naar woonwijken in ons land, zoals in Maastricht naar Heer. Zij moesten niet alleen wennen aan een nieuw land, maar ook leren omgaan met de oorlogstrauma's.

Binnen de Molukse gemeenschap laat dit tot op de dag van vandaag diepe sporen na. Ruim zeventig jaar na dato wordt de behoefte aan erkenning van het leed van de Molukkers en de doorwerking daarvan en het eerherstel van de Molukse KNIL-militairen maatschappelijk gevoeld.



DATUM
19 maart 2024

Om de overname van de grafhuur te markeren wordt op 25 april aanstaande om 19.00 uur in het stadhuis een bijeenkomst voor de Molukse gemeenschap en het stadsbestuur gehouden. U ontvangt hiervoor nog een separate uitnodiging.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,
Namens dezen,

Wim Hillenaar
Burgemeester